



Nieuwsbrief Zomer 2010

Jyambere:

Aanmoediging tot ontwikkeling in Mahoko

Medio 2010 en meer dan 100 miljoen kinderen kunnen nog steeds niet naar school. Zal het tweede millenniumdoel van de VN, "alle kinderen naar school in 2015", nog worden gehaald? Ter illustratie: met de helft van het bedrag dat mensen in Amerika jaarlijks uitgeven aan ijs is dit doel dit jaar al haalbaar. Spijtig genoeg is niet iedereen zich hiervan bewust. Dit onderstreept nogmaals de essentie van het werk dat Jyambere doet: met het oog op duurzame ontwikkeling van Rwanda kansarme kinderen in onderwijs voorzien, zodat zij in de toekomst kunnen bijdragen aan een verdere ontwikkeling van het land. De kinderen van vandaag zijn immers de volwassenen van morgen! In deze editie van de Jyambere nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de ontwikkelingen die afgelopen maanden in Rwanda en in Nederland hebben plaatsgevonden.

In Mahoko voorziet Jyambere momenteel 11 kinderen in onderwijs en basisbehoeften. Inmiddels hebben zij het eerste semester van dit schooljaar achter de rug en verkeren allen in goede gezondheid. Via onze partner Caritas Nyundo is een goed contact met de kinderen, hun (pleeg)ouders en scholen tot stand gekomen. Dit stelt Jyambere in staat om het project in goede banen te leiden. Op de foto hiernaast staat een aantal medewerkers van Caritas afgebeeld, samen met kinderen die onze hulp ontvangen.



Zoals in vorige nieuwsbrief al werd vermeld, is gekeken naar mogelijkheden om een van de huizen waarin de kinderen wonen te verbouwen. Inmiddels is een lokale aannemer bezig het huis van de familie Butsitsi te verbouwen, waarbij het dak van het huis wordt vervangen, het huis van sanitaire voorzieningen voorzien en gaten in de muren van het huis worden gedicht. In de volgende nieuwsbrief hopen wij foto's te kunnen laten zien van het resultaat, waarmee een gezonde basis is gecreëerd voor de kinderen om te leven en te studeren.

Ook in Nederland zijn resultaten geboekt. Vooral in Bergen Op Zoom is Jyambere zeer actief geweest. De scholieren van het Gymnasium Juvenaat hielden van 3 april tot 16 april een

GYMNASIUM
juvenaat

inzamelingsactie voor Jyambere. Circa 1.000 scholieren hebben deur aan deur artikelen verkocht en diverse inzamelingsacties georganiseerd. Door hun vruchtbare inspanning wordt het idee achter Jyambere steeds meer werkelijkheid: verder te groeien zodat steeds meer Rwandese kinderen onderwijs kunnen genieten.

Een tweede inzamelingsactie in Bergen Op Zoom werd verzorgd door de dansgroep van Jyambere, African Pride. Deze jonge dansgroep wist op 12 juni een benefietfeest te organiseren dat ruim 700 belangstellenden aantrok, waaronder de een aantal wethouders van Bergen op Zoom.



Het feest werd afgesloten met een spectaculair optreden van African Pride, zoals u kunt zien op de foto hiernaast. Jyambere is het Gymnasium Juvenaat en African Pride zeer dankbaar voor hun inzet en inspanningen. Ook u bent van harte welkom om voor Jyambere leuke en nieuwe initiatieven te bedenken en uit te voeren.

Na lange tijd is eindelijk ook de vernieuwde website van Jyambere online gegaan. De vernieuwde website heeft niet alleen een professioneler uiterlijk, maar bevat nu ook foto's uit Rwanda, filmpjes, nieuwsbrieven en andere Jyambere gerelateerde zaken. Wij nodigen u graag uit om deze te bezoeken op www.jyambere.org.



Terugkomend op de vraag of het tweede millenniumdoel van de VN nog haalbaar is: Jyambere zit in ieder geval in de goede richting om een steentje bij te dragen. Maar zolang niet minstens de helft van het bedrag dat Amerikanen jaarlijks uitgeven aan ijs voor onderwijs beschikbaar is, zal Jyambere moeten blijven bestaan. De daadwerkelijke behoefte aan ondersteuning van kinderen is immers vele malen groter dan het geld wat beschikbaar is. Daarom gaat Jyambere als stichting zich in de toekomst hard in zetten om het aantal kinderen dat toegang krijgt tot onderwijs te vergroten. Dat kunnen wij echter niet alleen, maar wel samen met u.